

Kerkdiensten zondag 17 mei:

10.00 uur Ontmoetingskerk: Vieren. Ds. W. Koerselman uit Woerden. Organist: Wim Kusee. Henrike Dijkstra komt tolken.

19.00 uur Lutherkerk: Zingen op zondag, Psalmen anders. Organist en o.l.v. Gijsbert Kok.

Zingen op Zondagavond: Psalmen anders

De derde zondag van de maand, dat betekent weer **Zingen op Zondagavond** in de Lutherkerk. Deze keer aandacht voor alternatieve berijmingen en melodieën van de Psalmen. Deze staan in het Liedboek onder de Psalmnummers 1 t/m 150, maar dan als a, b of c-versie. We komen zondag een grote variatie in stijlen tegen, zowel qua tekst als qua muziek. De Psalmen blijven inspireren! Gijsbert Kok licht toe en begeleidt ons bij het zingen.

Tijdens de morgendienst is er oppas voor de allerkleinsten.

Collectes: 1^e collecte: Compassion Sponsorkind, 2^e collecte: Emmaüs.

Steun een kind in zijn of haar ontwikkeling en draag bij aan onderwijs, gezondheidszorg, goede voeding en een veilig thuis. Sponsoring is meer dan een gift. Met jouw gebed en brieven laat je een kind merken: Je bent geliefd. Je mag er zijn. Je bent van waarde. Iets wat kinderen in kwetsbare situaties weinig te horen krijgen.



Het busjesproject is heel 2026 voor de Buddy Bike Bodegraven.

Geef aan de collecte via de Emmaüsapp! Scan de QR-code!

De bloemen van afgelopen zondag zijn gegaan naar Mevr. Wil Keukenmeester en op Hemelvaartsdag naar Mevr. Anneke Busscher.

Kerkdiensten zondag 24 mei:

10.00 uur Ontmoetingskerk: Vieren. 1^e Pinksterdag. Ds. Annelene Metz. Organist: Wim Kusee.

19.00 uur Fam. Voshart, Buitenkerk 57A: Hagepreek. Ds. A.F. de Oude uit Loosdrecht. M.m.v. Brassband.

Kerk in de week

Herinnering: Geloofsgesprek theologen des Vaderlands, die vanuit geloof én twijfel samen zoeken naar verbinding. Op dinsdag 19 mei organiseren we deze bijzondere avond met Almatine Leene en Erik Borgman. Onder leiding van dominee Annelene Metz gaan zij met elkaar in gesprek over hun persoonlijke geloofsreis. Wat is voor hen de kern van geloven? Hoe is hun geloof door de jaren heen veranderd? En hoe vinden zij elkaar, ondanks hun verschillen? De avond is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in een open dialoog over geloven. Centraal staat het gesprek tussen Almatine en Erik, met aansluitend ruimte voor jouw vragen en reflecties. Waarbij we met elkaar ook kunnen leren hoe we zo'n open gesprek voeren. Kijk met een andere bril naar geloven en vooral: laat je inspireren! De avond is in 't Centrum en begint om 19:30 uur, inloop met koffie/thee vanaf 19:15 uur. Taakgroep Bouwen en Ontmoeten.

Internationale maaltijd: Op D.V. zaterdag 6 juni organiseren we met een groep mensen vanuit verschillende kerken weer een internationale maaltijd. Door de ontmoetingen rondom de maaltijd proberen we verbinding en contacten te leggen met burens en dorpsgenoten, die geen Nederlandse achtergrond hebben. Sommige met al diverse contacten, anderen met heel weinig contacten of die eenzaam zijn. Het organiseren van deze maaltijd doen we vanuit onze christelijke identiteit. Heeft u, heb jij contacten bijv. door het geven van taallessen, dan zijn jullie van harte welkom om ook te komen en te delen in gastvrijheid. Zaterdag 6 juni, 18.00u in 't Anker. Opgeven kan bij Paula van 't Spijker (paulakempen@hotmail.com). Wil je een gerecht maken en meenemen? Laat het dan even weten.

Marianne Verburg 06-39 84 28 50 emmauskerkmarianne@gmail.com	Ds. Annelene Metz 06-51 27 35 27 a.metz@pge.nu	Eric Bette 06-36 16 32 20 pastoraat@pge.nu
--	---	--

Laatste moment van copy aanleveren donderdag om 17 uur!

Op deze zondagsbrief staan persoonlijke gegevens, we gaan ervan uit dat u hiermee vertrouwelijk omgaat.