

Bodegraven, Lutherkerk
Zondag 10 november 2024
Eerste zondag van de
voleinding
Aanvang 19.00 uur



Voorganger: ds. Adri van der Wal
Welkom: Petra Verra
Organist: Johan Kooiman

Opening

Welkom en mededelingen

We gaan staan

We worden stil en openen ons voor God

Aanvangslied: **Ps. 62:1 en 5**

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer

Bemoediging

Vredegroet

We gaan zitten

Inleiding op de dienst: de zondagen tussen
Hervormingsdag en eerste Adventszondag
zijn "Zondagen van de voleinding": de ge-
meente kijkt verwachtingsvol vooruit.

Zingen: **Lied 747: 1 en 2**

Eens komt de grote zomer

Het Woord gehoord

Schriftlezing: Jesaja 65:17-25

Zingen: **Lied 747:4 en 7**

Ook ons zal God verlossen

Schriftlezing: Openbaring 21:1-8

Zingen: **Lied 766:1 en 2**

Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen

Overdenking: "Verwachtingsvol geloven"

Zingen: **Lied 749:1 en 3**

'Op, waak op' zo klinkt het luide

Het Woord beantwoord

Toelichting op de collecten

1^e collecte voor: Moldavië

2^e collecte voor: Emmaüs

Collectebusjes t.b.v. vluchtelingenkinderen
in Bodegraven

*Geven kan bij de uitgang of digitaal via
pge.nu of de Emmaüs app.*

Wij bidden het Luthers Avondgebed

Heer, blijf bij ons,

want het is avond en de nacht zal komen.

Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk

aan de avond van de dag

aan de avond van ons leven

aan de avond van de wereld.

Blijf bij ons

met Uw genade en goedheid

met Uw troost en zegen

met Uw Woord en Sacrament.

Blijf bij ons

wanneer over ons komt

de nacht van beproeving en van angst,

de nacht van twijfel en aanvechting,

de nacht van de strenge, bittere dood.

Blijf bij ons

in leven en in sterven,

in tijd en eeuwigheid.

Overgaand in dankgebed en voorbeden,

stil gebed,

gezamenlijk gebeden Onze Vader

Slotlied (staande): **Lied 755**

Toch overwint eens de genade

Heenzending en zegen

Zegen, beantwoord met gezongen Amen