

## SONGS OF PRAISE 7 augustus 2022

Presentatie en begeleiding Erick Versloot

**O eeuw'ge Vader, sterk in macht,**  
wiens arm betoont der baren kracht,  
die wijst de grondloos' oceaen  
de hem gestelde perken aan,  
o wil verhoren onze beê  
voor hen die zijn in nood op zee!

O Christus, wiens bestraffend woord  
door wind en water werd gehoord,  
die onder 't stormen rustig sliep  
en wandeld' over 't schuimend diep,  
o wil verhoren onze beê  
voor hen, die zijn in nood op zee!

O Geest, die op de grote vloed  
gelijk een vogel hebt gebroed,  
breng Gij 't geweld der zee tot staan  
en laat de mens met vrede gaan.  
O wil verhoren onze beê  
voor hen die zijn in nood op zee!

*Tekt W. Whiting, melodie J.B. Dykes, vert. J. Riemens.*

### **Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht**

de morgen die ik ondanks alles verwacht.  
Hoe kan ik gaan slapen als Gij er niet zijt,  
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt.

Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart,  
bevrijding van wat mij ontstelt en verwacht,  
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,  
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.

Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,  
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.  
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,  
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.

*tekst Wijnand Honig, melodie Iers volkslied.*

### **Vreugde of blijdschap, droefheid of smart,**

er is een God, er is een God.  
Stort bij hem uit, o mens toch uw hart,  
er is een God die hoort.  
Ga steeds naar hem om hulp en om raad,  
wacht niet te lang, 't is spoedig te laat.  
Dat niet door twijfel 't hart wordt verstoord,  
er is een God die hoort.

God schonk zijn zoon in Bethlehems stal,  
Heer van het al, Heer van het al.  
Hij droeg vernedering, smaad zonder tal,  
heerser van 't gans heelal.  
Want onze Schepper, koning der aard',  
heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard.  
Ga dan naar hem, nu 't morgenlicht gloort,  
hij is de God die hoort.

Van oost tot west, van zuid tot noord,  
mens, zegt het voort, mens zegt het voort.

Wordt 's Heren liefde alom gehoord,  
mensenkind, zegt het voort.  
Dwaal niet in 't duister, ga niet alleen,  
maar zoek het heil bij Jezus alleen.  
Dat al uw hoop op hem is gericht,  
Jezus is 't eeuwig licht.

*Tekt: W.W. Slater, Arr. J de Graaff, Rieks vander Velde*

### **Abba, Vader, U alleen,**

U behoort ik toe.  
U alleen doorgrondt mijn hart,  
U behoort het toe.  
Laat mijn hart steeds vurig zijn,  
U laat nooit alleen.  
Abba, Vader, U alleen  
U behoort ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn  
slechts van U alleen.  
Dat mijn wil voor eeuwig zij  
d'uwe en anders geen.  
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.  
Laat mij nimmer gaan.  
Abba, Vader, laat mij zijn  
slechts van U alleen.

Abba, Father, let me be  
Yours and Yours alone.  
May my will forever be  
evermore Your own.  
Never let my heart grow cold.  
Never let me go.  
Abba, Father, let me be  
Yours and Yours alone.

*Tekt en muziek David Bilbrough*

### **Is Hij mijn herder, niets ontbreekt:**

mijn gras is groen en fris  
Hij brengt mij naar een koele beek,  
waar rust heerst, vrede is.

Mijn leven zet Hij op een spoor  
en ik kan verder gaan  
op paden van gerechtigheid.  
Hij houdt zich aan zijn Naam.

Al moet ik door een donker dal  
ook daar vrees ik geen kwaad.  
Mij troosten dan uw stok en staf,  
omdat Gij met mij gaat.

Mijn tafel hebt Gij rijk gedekt,  
al kijkt de vijand toe.  
Mijn hoofd gezalfd, mijn beker bruist  
van pure overvloed.

Uw goede vriendschap gaat met mij  
en wordt mijn blijvend huis  
Wanneer ik in uw schaduw woon  
kom ik voor altijd thuis.

*Tekt James L.M. Bain, vert. Sytze de Vries*

**Gloria, gloria (canon)**

The image shows a musical score for an organ piece. It consists of two staves of music in G major, 4/4 time, with a tempo marking of quarter note = 80. The first staff has a circled '1' above the first measure and a circled '2' above the second measure. The lyrics are: 'Glo - ri - a, glo - ri - a, in ex - cel - sis De - ol'. The second staff continues with the lyrics: 'Glo - ri - a, glo - ri - a, al - le - lu - ia, al - le - lu - ia!'.

Music: J. Berthier  
© Ateliers et Presses de Taizé, F-71250 Taizé-Communauté

### **Groot is uw trouw, o Heer,**

mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.  
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde  
die Gij steeds waart,  
dat bewijst Gij ook nu.

Refrein Groot is uw trouw, o Heer,  
groot is uw trouw, o Heer,  
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.  
Groot is uw trouw, o Heer,  
aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,  
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:  
Kracht voor vandaag,  
blijde hoop voor de toekomst.  
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.  
Refrein

*Tekst: T.O. Chrisholm, muziek: W.M. Runyan*

### **God en God alleen**

Hij is de bron van alles om ons heen.  
Elke kleur en elke vorm,  
de stilte en de storm,  
't is God en God alleen.

God en God alleen  
onthult ons alles dat verborgen scheen  
En wat een mens ook denken kan:  
't verandert nooit zijn plan,  
't is God en God alleen.

Refrein: God en God alleen,  
een God zo groot als Hij is er niet één.  
Dat al wat adem heet  
aan Hem de glorie geeft  
aan God en God alleen

God en God alleen,  
Hij is een huis door alle eeuwen heen  
Een verfrissende fontein,  
een eeuwig samenzijn  
met God en God alleen. Refrein

*Tekst en muziek: Phill McHugh/Vertaling Rikkert Zuiderveld*

### **Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?**

Wil je dienen in 't verborgen, zonder roem of faam?  
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een  
kind?

Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?

Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?  
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?  
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?  
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?

Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'  
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?  
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,  
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?

Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!  
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! ,  
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept  
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?

Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.  
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.  
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,  
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

*Muziek J. Bell, Liederen uit Iona*

### **Behoed en bewaar jij ons, lieve God,**

Wijs Jij ons de goede wegen  
Wil in de woestijn het manna zijn,  
omgeef jij ons met jouw zegen (2x)

Behoed en bewaar jij ons, lieve God,  
wees met ons in al het lijden  
wees warmte en licht, een mens'lijk gezicht  
nabij ons in donkere tijden (2x)

Behoed en bewaar jij ons, lieve God  
en geef geloof en vertrouwen:  
Een vlam die niet dooft, in vrede gelooft.  
Geef dat wij daar zelf aan bouwen (2x)

Behoed en bewaar jij ons, lieve God  
omgeef Jij ons met jouw zegen.  
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn  
en zet ons op nieuwe wegen (2x)

*Tekst en muz. Anders Ruuth, vert. Alex van Ligten*

*De volgende Songs of Praise is op 4 september. Ds. Aart  
Verburg presenteert en Sjaak Warnaar begeleidt.  
Verzoeken graag t/m 28 augustus op  
[songsofpraise@pge.nu](mailto:songsofpraise@pge.nu).*

*Aan de uitgang is er een collecte voor het hospice te  
Bodegraven. Fijn dat u er was en tot ziens!*