

maart 2024

KERKMAG



Passie

Protestantse Wijkgemeente
Emmaüs
Bodegraven



www.pge.nu

Colofon

Jaargang 18 nummer 2, maart 2024

KERKMAG is een uitgave van de Protestantse Wijkgemeente Emmaüs te Bodegraven.

Kopij KERKMAG KERKMAG@pge.nu

Zondagsbrief zondagsbrief@pge.nu

Website www.pge.nu

Website redactie redactie@pge.nu

Facebook @emmausbodegraven

Rekening NL93 RABO 0373 7168 77
t.n.v. PGB Emmaüs KERKMAG

Redactie Chris Verra, Cora Pool, Erik de Gier,
Gijs Kemp en Ineke Post

Ontwerp Posterum Grafische Vormgeving

Ontwerp/druk Verloop drukkerij, Alblasterdam
www.verloop.nl

Oplage 1200 exemplaren

Nr.	maand	Sluiting	Bezorgen
03.	april	15 maart	3 april
04.	mei	12 april	1 mei
05.	juni	17 mei	5 juni
06.	juli/augustus	14 juni	3 juli
07.	september	16 augustus	4 september
08.	oktober	13 september	2 oktober
09.	november	18 oktober	6 november
10.	december24/ januari 2025	15 november	4 december



Adressen en contactinfo

Ontmoetingskerk

Spoorstraat 11
0172-61 63 17 / 06-17 07 53 12
marja.hetcentrum@kpnplanet.nl

Lutherkerk

Noordstraat 2
Beheerder Henk Pauw
0172-61 61 38
lutherkerkbodegraven@gmail.com

Predikant

Wnd. ds. Adri van der Wal
023 5630997
a_vd_wal@hotmail.com

Kerkelijk werkers

Marianne Verburg
Withenluststraat 19, 2471 AC Zwammerdam
06- 3984 2850
emmauskerkmarianne@gmail.com

Arjo van der Steen

Koningsmarck 22, 2411 VB Bodegraven
06-55 55 33 73
arjo.pge@aol.com

Scriba Kerkenraad Emmaüs

Alie Benedictus
Oranjelaan 22, 2411 VZ Bodegraven
06-1831 1916
scriba@pge.nu

Coördinator Pastoraat

Eric Bette
06-36 16 32 20
pastoraat@pge.nu

Penningmeester Emmaüs

Wim Kusee
Cortenhoeve 44, 2411 JW Bodegraven
0172-61 81 68
penningmeester@pge.nu

Taxidienst aanvragen

H. Peters 06-5168 5793

Hulpvragen Taakgroep Diaconie

Financieel:
Anton van Rijn, 0172-61 69 16

Praktisch:

Kees Mak, 06-30 03 99 39

Contactpersoon Mantelzorg

Marian Domburg, 0172-615037

Ledenadministratie Emmaüs

Johan Dekker
Karperlaan 11, 2411 DA Bodegraven
06-42 63 73 40
kerkelijkbureau@pge.nu

Preekvoorziening en Rooster PGE

06-43893344
preekvoorziening@pge.nu

Kerkradio PG Bodegraven

Piet Broere 0172-61 57 47
kerkradio@pgbkerken.nl

Bezorging KERKMAG

Adri van der Ben
Burg. Le Coultrestraat 19
adri3.vanderben@gmail.com

Kringloophuis

aan het Van Tolplein naast
Van Tolstraat 25. De openingstijden zijn:
woensdag 13.00-16.00 uur, vrijdag 10.00-
16.00 uur en zaterdag 13.00-16.00 uur

Bankrekeningen

NL68 RABO 0373 7166 48
tnv PGB inzake Emmaüs
NL07 RABO 0373 7099 86
tnv Diaconie PGB Emmaüs
NL46 RABO 0373 7166 56
tnv KIA/WW PGB Emmaüs

Collectebonnen

Bestellen en betalen
[https://site.skgcollect.nl/192/pagina/1423/
home.html](https://site.skgcollect.nl/192/pagina/1423/home.html)

Afhalen

dinsdagochtend 10-12 uur
Kerkelijk Bureau, Oude Markt 1

Inhoudsopgave

Van de redactie	3
Meditatie	4
Moldavië Sponsorland	5
Top 2000 dienst	5
Van de voorzitter	6
Bouwen en Ontmoeten	6
Update Taakgroep Jongeren	7
De Veldwerkers	8
Opinie	10
The Passion kijkavond	11
Luthermuseum	12
Vacatures taakgroepen	13
Bezorging KERKMAG	16
Beheer kerkgebouwen	17
Amnesty	18
BOC	18
Local Care	19
Zomerkamp Leusden	19
Kinderkerk 2.0	19
Inbox	20
Verruiming opening Kringloophuis	20
Van Rommelmarkt naar Zomerkamp	21
Poster Friese kerkdienst	21
Promising Voices	21
Verandering kerkdiensten	22
Kerkdiensten Emmaus	22
Kerk in de week	23
Weeksluiting Vijverhof	23

Kopij gevraagd

Het thema van het volgende nummer van KERKMAG is duurzaamheid. Van de Bijbelse betekenis van duurzaamheid tot de praktische keuzes die we dagelijks maken. Wilt u hierover iets delen? Stuur uw bijdrage naar KERKMAG@pge.nu.



Het thema van dit nummer van KERKMAG is passie. Het woord passie heeft meerdere betekenissen. In het Van Dale woordenboek wordt als eerste betekenis “het lijden van Christus” genoemd. Sinds de middeleeuwen worden er passiespelen opgevoerd. Het is een toneelstuk over het lijdensverhaal. Tegenwoordig kennen we The Passion als de moderne variant van dit oude gebruik. Op 28 maart ook mee te beleven in 't Centrum.

In het artikel in de rubriek Meditatie wordt ingegaan op een andere betekenis van passie, namelijk harts-tocht. En in de rubriek Opinie gaat het over hoopvolle mensen, mensen met passie. Mooie artikelen om te lezen en wat langer bij stil te staan.

Als mensen gepassioneerd vertellen over een hobby, een reis of hun werk voel je dat hun hart spreekt en zie je de glinstering in de ogen. Dat proef je ook in de bijdrages van de Veldwerkers verderop in KERKMAG. Veel mensen zijn op zoek naar hun passie. Is mijn werk wel wat ik wil? Waar word ik nu echt gelukkig van? En omgekeerd: wie wil zich inzetten om mee te werken aan de veelkleurige gemeente die we met elkaar willen zijn? Het is goed om regelmatig met nieuw enthousiasme, nieuwe passie, het werk te kunnen doen. Voor de diverse taakgroepen wordt er momenteel gezocht naar nieuwe mensen. Verderop zijn beschrijvingen van de diverse functies opgenomen. Sluit de vacature aan bij uw talent, voelt u zich geroepen of wilt u nader overleg, schroom dan niet om u te melden. U kunt ook de naam van iemand die u geschikt vindt doorgeven.

Enkele weken geleden sprak de redactie van KERKMAG met leden van de kerkenraad en vertegenwoordigers van de voorgangers en taakgroepen over de inhoud van KERKMAG. Het was een inspirerende avond waarin besproken is wat er vooral moet blijven en wat anders zou kunnen. In de komende nummers hopen we hier invulling aan te kunnen geven. Als u als lezer suggesties heeft horen we dat graag op KERKMAG@pge.nu of meld het bij een van de redactieleden. We wensen u veel leesplezier en passie onderweg naar Pasen.

Chris Verra

Meditatie

Passie

Johannes 3: 16 en 12: 24-26; 1 Korinthe 13

In 1995 bracht de Belgische band Clouseau de hit 'Passie' uit. Het liedje klinkt hoopvol, maar de boodschap is hard. Het gaat over een liefdesrelatie die niet meer werkt. De passie is verdwenen. Er wordt gezongen dat dit heel normaal is en dat het je gewoon overkomt. 'De zanger' moedigt zijn ex aan om vooral niet te treuren, want er komt vanzelf wel weer een nieuwe liefde op haar pad. Hij doet alsof hij haar wil troosten, maar in werkelijkheid dumpt hij haar gewoon. Heeft hij misschien een ander?

Passie komt van het Latijnse woord 'passio' en dat betekent 'hartstocht'. Passie zorgt ervoor dat een hart in vuur en vlam staat, het geeft innerlijke bewogenheid. Een mens met passie laat zich niet hinderen om datgene te doen wat in zijn hart is. Pijn kan zelfs de motivatie geven om hartstochtelijk te gaan voor datgene wat iemand drijft. Maar door welke bron wordt het hart gedreven? Door eigenliefde of gevende liefde?

Jezus Christus werd ook door passie gedreven. Zijn passie kwam voort uit de liefdevolle relatie met zijn Vader. De passie van Jezus is daarin geworteld. Kenmerken van deze liefde staan in 1 Korinthe 13. Passie die zijn bron vindt in Gods

liefde is zelfs bereid om te sterven. De liefde heeft het beste met de ander voor en is niet gericht op zichzelf. Het is een liefde die de ander niet dumpst, maar de ander redt en trouw blijft. Hij die liefheeft, geeft leven. Hij die niet liefheeft, blijft in de dood. Deze liefde is niet gebaseerd op een gevoel, maar op een keuze.

De blijde boodschap rondom Pasen is dat God de Vader zoveel passie heeft voor mensen, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, zodat eenieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Jezus Christus heeft ervoor gekozen om zichzelf uit liefde te geven voor Zijn Vader en mensen zoals jij en ik, door zichzelf te vernederen, het lijden te dragen en te sterven aan het kruis. Dit is pure passie omdat Hij zielsveel van je houdt. Er is niets wat ons kan scheiden van deze liefde.

Waarom kan het voor ons mensen zo moeilijk zijn om deze liefde te ontvangen? Is dat omdat we het juiste begrip van de woorden zijn kwijtgeraakt? Is het te



confronterend dat een ander Zijn leven aan ons moest geven? Is dat het zonde-probleem dat we weigeren om deze liefde te ontvangen, terwijl Jezus juist uit de dood is opgestaan om dit op te lossen? Of is het omdat we denken dat we dit eerst moeten voelen?

Er zit wel een kern van waarheid in het lied van Clouseau. Wij mensen raken de passie vaak weer kwijt, omdat we denken dat we de liefde altijd maar weer moeten voelen. Maar wie zichzelf heeft laten overwinnen door de liefde van Jezus, leert stap voor stap om niet meer gericht te zijn op het eigen ik. Hij leert beetje bij beetje de naaste lief te hebben, omdat hij weet hoe geliefd hij is door de Vader. Wie bereid is zijn leven te geven draagt veel vrucht.

Een Passievol Pasen toegewenst!

Arjo van der Steen



Moldavië Sponsorland

Aan de hand van het actieprogramma “Kom in Actie” van Kerk in Actie gaat de taakgroep Diaconie dit jaar bij de collecten extra aandacht geven aan Moldavië.



Door deze extra aandacht willen we de gemeente meer betrekken bij de kerken in Moldavië. In Moldavië, het armste land van Europa, is de werkloosheid groot. Veel mensen werken daarom in het buitenland. Vooral kinderen en ouderen blijven alleen achter. Kerk in Actie ondersteunt kerken en christelijke organisaties die naar deze kwetsbare mensen omzien. U kunt op de website van Kerk in Actie meer informatie over dit actieprogramma vinden.

Zondag 21 april 2024: Top 2000 dienst

Voor de eerste keer houden we de Top 2000 dienst in de ochtend. Deze dienst past in de categorie ‘Ontmoeten en beleven’. De liederen worden begeleid door 4 U (deze band is samengesteld met mensen uit de Hoefkerk in Utrecht, Leidsche Rijn en onze eigen Emmaüs band). In de dienst gaat Arjo van der Steen voor.

Aan de hand van een mix van ingetogen en uitbundige popsongs maken zij er samen met jullie als bezoekers een inspirerende en onvergetelijke dienst van. Het thema van de dienst is ‘Als het golft’. Wat dat betekent wordt de komende weken duidelijker. We zullen elke week een song uit deze mix onthullen in de zondagsbrieven en de Emmaüs-app.

Wat is een Top 2000 dienst?
Een Top 2000 dienst is een laagdrempelige dienst, voor jong en oud, voor gelovigen, zoekenden en ongelovigen. Kom je regelmatig in de kerk? Of soms? Of nooit? Deze dienst is de perfecte gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een gezonde dosis energie en inspiratie op te doen.



Wil je erbij zijn?
Zet de dienst alvast in je agenda. Neem gerust ook je burens, familie en vrienden mee.

We zien je graag op 21 april 2024 om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk!

*Klaas van Donk en
Arjo van der Steen*

Van de voorzitter...

Tussen Kerst en Pasen

Wij zijn bij het verschijnen van dit nummer halverwege de 40 dagen tijd. Een periode van reflectie en vasten die ons dichterbij het lijden en sterven van Jezus Christus brengt. Voor de kerkenraad ook een moment, tussen Kerst en Pasen, om de balans op te maken. Allereerst het beroepingswerk. De teleurstelling over het afhaken van de eerste kandidaat-predikant heeft er gelukkig niet toe geleid dat de beroepingscommissie de handdoek in de ring heeft gegooid. Zij is weer actief aan de slag gegaan. Als gemeente moeten wij vooral dit werk in onze persoonlijke gebeden meenemen.

De kerstvieringen met een grote inbreng van jongeren brachten de gemeente in beweging. Ik vond het bij deze kerstdagen in een verscheurde wereld passen dat de jeugd haar eigen kritische mening kon geven binnen Emmaüs. De kerkenraad heeft er achteraf nadrukkelijk positief bij stil gestaan, maar zal met gemeenteleden die een andere invulling van de kerstdiensten hadden verwacht graag in gesprek gaan.

Daarna kwam de jeugd nogmaals in beweging in de eerste Kliederkerkdienst van 2024. Wat mogen we dankbaar zijn dat zo veel jonge gezinnen, maar ook oudere kerkleden, deze diensten ondersteunen. Het is nieuw, misschien wel even wennen, maar dat er weer kinderen in de kerk zijn stemt tot grote dankbaarheid.

Zoals ik in het vorige nummer van KERKMAG aangaf zal de kerkenraad de komende maanden veel

aandacht geven aan 'Samen kerk zijn binnen Emmaüs'. Het kerkenwerk gaat niet vanzelf, wij moeten ons allemaal onze verantwoordelijkheid realiseren, anders gaat het vrijwilligerswerk in gevaar komen.

Begin januari kwam het goede bericht van de mooie toezeggingen door gemeenteleden in de Aktie Kerkbalans. Heel fijn, de kerkenraad is hier zeer dankbaar voor.

De kerkenraad zal op 11 april a.s. een gemeenteavond organiseren over het thema 'De toekomst van de kerk'. Heeft de kerk nog toekomst, zal de nieuwe generatie zich blijven inzetten voor onze geloofsgemeenschap? Vragen die bij veel gemeenteleden leven. Wij hebben ds. Aarnoud van der Deijl uit Hoofddorp uitgenodigd om hier een lezing over te houden en ons mee te nemen in het toekomstperspectief van de kerk. Wij komen er nog uitgebreid op terug.

Met hartelijke groet,
Koos Karssen

Uitnodiging bouwen & ontmoeten

Thema-avond Christelijke meditatie met Ineke Groenendijk op woensdag 13 maart

Meditatie is heel populair, in allerlei vormen en vanuit verschillende achtergronden. Mensen hebben blijkbaar behoefte aan rust en stilte in het drukke bestaan van alledag. Voor meditatiecursussen en stiltemeditaties vanuit oosterse tradities zijn vaak wachtlijsten! We staan er vaak niet bij stil dat meditatie ook

eeuwenoude wortels heeft in de christelijke traditie. Meditatie als oefening in verstillings- en gebed werd en wordt o.a. in kloosters beoefend om ontvankelijk te worden voor de aanwezigheid van de Eeuwige.

Voor deze thema-avond is Ineke Groenendijk uitgenodigd, zij leidt de maandelijkse meditaties in De Ark in Reeuwijk. Het programma

van woensdag 13 maart bestaat uit een toelichting op enkele meditatievormen en aansluitend zal Ineke de meditatie leiden.

Je bent van harte welkom, of je nu voor het eerst kennis wilt maken met meditatie of al ervaring hebt. Je kunt gewoon meedoen zonder ervaring, luisteren en stil worden. Na afloop kun je in stilte naar huis gaan, of even napraten. Voel je vrij om te doen wat bij jou past. De avond begint om 20.00 uur tot ongeveer 21.15 uur in 't Centrum. Fijn als je je aanmeldt, maar ook zonder aanmelding ben je welkom!

Namens taakgroep Bouwen & Ontmoeten, *Adrie Zaalberg*

Update Taakgroep Jongeren

Wat speelt er allemaal in het jeugdwerk? En waar is de TGJ mee bezig? Tijd voor een korte update. Ook al leest onze doelgroep (de jeugd en hun ouders) KERKMAG misschien weinig, we vinden het belangrijk om iedereen van onze gemeente betrokken te houden. Want het jeugdwerk gaat óók over met alle generaties geloof oefenen en delen.

Hoopvol en dankbaar – We zoeken als TGJ hoe we mogen bijdragen aan onze kinderen en jongeren vertrouwd maken met God, genade en kerk. Dat is een zoektocht. De afgelopen tijd zien we dingen gebeuren die ons hoopvol en dankbaar maken. Het starten van Kliederkerk en het enthousiasme van het kernteam. De groeiende opkomst ook bij de Kliederkerken en het zien van alle generaties en het zien van alle generaties en nieuwe gezichten. Het blijvende succes van kinderkerk 2.0. De actieve en getuigende bijdrage van de jongeren in de Kerstdienst. Het weer kunnen starten met een groepje catechisanten bij Xplore,

die bij gemotiveerde coaches elkaar ontmoeten en spreken. De crèche die er elke zondag is. Ook de geloofsgesprekken in de TGJ, waarin we elkaar ook bemoedigen, voorafgaand aan elke standaard te volle agenda;) Zoveel om dankbaar voor te zijn! Gods Geest is aan het werk. Wij zijn de sjouwers, Hij is de Bouwer.

‘Wij zijn de sjouwers, Hij is de Bouwer’

Veertigdagentijdproject – Terug van (kort) weggeweest, een Veertigdagentijdproject voor kinderen. Het thema dit jaar is ‘Wat goed dat jij er bent’. We vieren de nabijheid van andere mensen en van God in ons bestaan. In de verhalen ontdekken we wat het betekent om er niet alleen voor te staan: Wat goed dat jij er bent!

Alle kinderen die bij de kinderkerk 2.0 op 11 februari waren hebben een gezinsboekje gekregen. Daar staat voor elke dag een opdracht in om thuis te doen. Elke zondag komt het project ook terug in de dienst. Zo is er in deze periode van

het kerkelijk jaar elke dienst een kindermoment. Want de kinderen zijn, net als iedereen, gewoon onderdeel van de gemeente. Ook dat handjevol kinderen in de dienst willen we aanspreken. Wat goed dat jij er bent!

Wil je nog een boekje? App me even, dan stop ik 'm in je brievenbus.

The Passion kijkavond – Kom naar de kijkavond van The Passion in 't Centrum op Witte Donderdag 28 maart, om 20.30u. Samen met de taakgroep Bouwen & Ontmoeten organiseren we deze kijkavond. Leuk om als 2 taakgroepen hier samen in op te trekken. Zie verderop voor meer info.

Samen Jong – Onze tieners betrokken houden, hoe doen we dat? Met die vraag worstelen talloze gemeentes. Gelukkig zijn er ook gemeenten die weten wat werkt. In het boek ‘Samen Jong’ staan 7 kernwaarden om kerk te zijn voor alle generaties. Afgelopen oktober heeft de TGJ zich laten toerusten over Samen Jong, onder leiding van een expert. Met welke acties we bezig zijn, daar vertel ik je een volgende keer meer over.

Groet!

*De Taakgroep Jongeren
(Arjo, Frederik & Judith,
0634577363)*



De veldwerkers

De veldwerkers - aflevering 5

Er zijn binnen Emmaüs vele vrijwilligers actief. Op allerlei gebieden. Zonder hen kunnen veel zaken niet worden geklaard, gedaan of gerealiseerd. We kunnen gewoon niet zonder, ze zijn heel, héél belangrijk. Wij noemen ze *de veldwerkers*. In elke KERKMAG geven we er een gezicht aan.

Wees trots op ze!

Wie ben je?

Ik ben Henk Pauw, getrouwd met Nel. Wij hebben 2 kinderen en 2 kleinkinderen. Om de week gaan we een dag oppassen en ze komen vaak logeren.

Na de middelbare school heb ik de UTS werktuigbouwkunde gevolgd en kreeg daarna een baan aangeboden in de centrale verwarming. Ik volgde de opleiding tot verwarmingstechnicus en heb bij een adviesbureau, leverancier en installateur gewerkt. De laatste 26 jaar bij het Centraal Bureau voor de Verwarmingsindustrie.

Sinds 1980 wonen wij in Bodegraven. Een jaar na mijn pensionering in 2005 ging de renovatie van 't Centrum van start. Dat was het begin van mijn vrijwilligerswerk. Vele uren bracht ik door in 't Centrum en de Ontmoetingskerk, waarvan een groot deel bestond uit verwerk.

In 2007 werd ik gevraagd om kosten te worden. Daar moest ik wel even over nadenken maar heb toch ja gezegd. En daar heb ik geen spijt van.

Toen we te maken kregen met corona gingen we noodgedwongen de ochtenddiensten via internet

uitzenden. Han van Hoorn regelde dat alles binnen de kortste keren. Maar het kon natuurlijk beter. In overleg met Han werd door Hans van der Ploeg een uitzendtafel op papier gezet. Ik mocht dat samen met Hans maken. En later hebben we dit ook in de Lutherkerk zo gemaakt.

In 2010 ben ik in het bestuur van de PCOB gevraagd. Ik hoefde eigenlijk niet veel te doen, totdat in 2014 we geen voorzitter, secretaris en adjunct meer hadden. Met Ineke Post, Adri van Krieken, Agnes de Korte en Dick Broere besloten we om door te gaan en daarna was ik ineens voorzitter. En ook nu nog hebben we elke maand een mooie bijeenkomst en elk jaar een dagtocht.

Wat doe je?

Op de foto zit ik in de Lutherkerk achter de uitzendtafel. We zenden vandaar beeld en geluid uit en regelen ook het geluid in de kerk. Voor het beeld maken we gebruik van twee camera's.



Sinds 2012 ben ik beheerder van de Lutherkerk. De Lutheranen kerkten toen al bij Emmaüs en Nel zorgde al voor het schoonmaken van de kerk. Ik kreeg dan ook de vraag om beheerder te willen worden. Kosteren doe ik samen met Marco van den Berg. Marco verzorgt veelal de avonddiensten.

De overige diensten doe ik zoals Songs of Praise en trouwdiensten.

Samen met Hans van der Ploeg proberen we het onderhoud zoveel mogelijk zelf te doen of met hulp van een aannemer of schilder.

Waarom doe je het?

Vrijwilligerswerk geeft je zo'n goed gevoel. Je doet het niet alleen voor jezelf maar je betekent ook iets voor de ander. En op een later moment ontvang je dat op één of andere wijze weer terug. Ik kan het dan ook iedereen aanraden. Je hoeft niet veel te doen maar doe iets.

Veldwerker Loes de Graaf-van Veen

Wie ben je?

Ik ben Loes de Graaf-van Veen, geboren en getogen in Bodegraven en getrouwd met Adriaan. We hebben 3 kinderen en runnen samen met Adriaans ouders een

(kaas-)boerderij aan de Buitenkerk. Ik werk 3 dagen 'buiten de deur' bij een schade-expertise bedrijf, als projectmedewerker. Zo af en toe help ik in de boerderijwinkel. Met 't gezin genieten

we (liefst met een lekker zonnetje) van de ruimte en het werk op de boerderij.

Wat doe je voor Emmaüs?

Voor Emmaüs draai ik mee met de oppasdienst. Tijdens de kerkdiensten kunnen de kleine kinderen zich bij de oppas vermaken, zodat de ouders/verzorgers de dienst kunnen bijwonen. Door middel van een rooster word je enkele keren per jaar ingedeeld.

Waarom doe je het?

Toen we zelf kinderen kregen, maakten we gebruik van de oppas en het is een kleine moeite om hieraan een bijdrage te leveren (eigen kinderen mogen natuurlijk ook mee). Tegelijkertijd leer je de kinderen en de oppas-duo beter kennen. Bij de oppasdienst mag volop gekletst worden.

Tot slot: Heb je een wens of een verbeterpunt voor Emmaüs?

De oppasdienst zoekt altijd naar nieuwe aanwas (jong of oud maakt niet uit), zodat het rooster beter gevuld kan worden. Dus als je het leuk vindt om af en toe op de kleinsten te letten, meld je aan.



Vindplaats van hoop

Met regelmaat verwoorden mensen hun verdriet, hun zorg, zo u wilt, over het afgenomen kerkbezoek. “Die zag je vroeger altijd, was ook actief voor de kerk, maar zie je nu nooit meer.” Of woorden van gelijke strekking. Ik begrijp die zorg, dat verdriet. De periode van corona heeft op vele plaatsen het kerkbezoek doen afnemen, maar daarvoor was het ook allang gaande. Vele jongeren krijg je niet op één vast moment bij elkaar. Zij kiezen hun eigen tijd. En hoeveel ouderen kijken niet op hun eigen moment naar allerlei programma’s, dankzij de terugkijkmogelijkheden van nu?



V vaak wordt de vergelijking gemaakt met de volle kerken van vroeger, het bloeiende jeugdwerk. Je voelde je in de groep opgenomen en deed mee. Je kwam op je werk of op andere plaatsen regelmatig geloofsgenoten tegen. Er was voor het gevoel een grote verbondenheid. Dat wordt gemist. Ik ben net oud genoeg om die volle kerken

meegemaakt te hebben. En ik heb ook in mijn loopbaan in de kerk van collectant tot ouderling tot predikant die teruggang in kerkelijke betrokkenheid gezien, wat verdriet doet. Om het concreter te maken: het kerkgebouw, waarin ik gedoopt ben en kerkelijk opgroeide, is al vele jaren buiten gebruik als kerk en is nu een moskee. Het kerkgebouw, waar ik in mijn tweede

gemeente aan verbonden was, is nu eigendom van een ander kerkgenootschap. Een van de twee kerkgebouwen in Hoofddorp, waar ik vooral vooring, werd per 1 januari 2012 buiten gebruik gesteld en heeft nu al jaren een mij niet vrolijk stemmend uiterlijk.

Dan de moed verliezen? Ik stel dan eerst maar de vraag: wat heeft de kerk in de loop van de eeuwen gebracht? Een plek waar mensen konden schuilen, waar veel muziek, veel kunst is gemaakt, waar nagedacht kon worden over het leven, waar vergezichten werden geboden. Dat dat in de geschiedenis ook gepaard is gegaan met minder heilige zaken die vele mensen gekwetst en verwond hebben, dat mag vanzelfsprekend niet verzwegen worden.

Ook in deze tijd mogen wij uitgaan van de feitelijke betekenis van het woordje “kerk”: “wat van de Heer is”. Als we uitgaan van de gedachte die in kerkdiensten vaak wordt uitgesproken dat de Heer niet loslaat wat zijn hand begon, dan kan dat rust brengen in de gedachten.

U leest deze bijdrage in de tijd waarin we toelevan naar Goede Vrijdag en Pasen. Dan treft me het altijd weer hoe Jezus omging met zijn lijdensweg. In het evangelie van Marcus dat dit jaar centraal staat in de kerk, vinden we drie momenten waarop Jezus zijn lijden en dood aankondigt: in Marcus 8:31; 9:31 en 10:33-34. Alle drie eindigen zij met de woorden: “maar na drie dagen zal Hij opstaan.” Deze woorden van Jezus over opstanding hebben diepe wortels in het Oude Testament, onder meer in Jesaja 26:19 en Daniël 12:1-3. Ik hoor daarin de vaste hoop van Jezus. Zijn dood zou niet het einde zijn.

The Passion kijkavond

Als Hij zo toen het erop aankwam een mens van de hoop was, mag (moet?) dat ook niet typerend zijn voor zijn volgelingen, voor u, jou en mij? Geloven is ten diepste “En toch!” durven zeggen. Laat de kerk dat in deze tijd vasthouden en volhouden, dat zij vindplaats van hoop

is. Daarmee heeft zij ruimschoots bestaansrecht in deze verwarrende tijd.

Voor Paulus was de hoop het laatste thema dat hij aansneed in Romeinen 15:13. De kerk, dat zijn wij! Laten wij dan mensen van de

hoop zijn, hoopvolle mensen en mensen met passie.

En de kerk: zij blijft vast bestaan. In welke vorm? Dat zal de toekomst leren.

*ds. Adri van der Wal
14 februari 2024*



The Passion kijkavond

The Passion, een veelbekeken en veelbesproken tv-event. Deze muzikale paasvertelling op Witte Donderdag 28 maart gaan we uitzenden in 't Centrum. Kom ook kijken, iedereen is welkom.

Zaal open: 20.15 uur (of direct na de Avondmaalsviering).

Start van de uitzending: 20.30 uur

Einde: zo rond 22.00 uur

Wij zorgen voor een verzorgde avond.

Aanmelden hoeft niet, maar leuk als je laat weten dat je komt.

Vragen? App of bel Herma Minnaard (0631685123).

Tot dan!

De Taakgroep Bouwen & Ontmoeten + de Taakgroep Jongeren

‘Welkom in Nederland?’

Een tentoonstelling over vluchtelingen van toen en nu. Te zien van 7 maart tot en met 2 juni in het Luther Museum Amsterdam. *De geschiedenis herhaalt zich nooit..?*

Vanaf donderdag 7 maart 2024 toont het Luther Museum Amsterdam de geschiedenis van de Salzburgse vluchtelingen in de tentoonstelling *Welkom in Nederland?* De tentoonstelling vertelt waarom zij moesten vluchten, over hun barre reis door Europa en hoe ze werden ontvangen in Nederland. Wat leert deze geschiedenis ons over het nu?

De problemen in Ter Apel en het gesteggel rondom de Spreidingswet zijn al tijden dagelijks in het nieuws. Het roept de vraag op waarom het in een welvarend land als Nederland niet lukt voor een goede opvang voor vluchtelingen te zorgen. Het is helaas niet de eerste keer dat de overheid tekortschiet in de opvang van vluchtelingen. Ook in het verleden zijn vluchtelingen slecht of onder verkeerde voorwendselen opgevangen. Een schrijnend voorbeeld hiervan in de Nederlandse geschiedenis is het verhaal van de lutherse vluchtelingen uit Salzburg uit 1732. Het Luther Museum Amsterdam vertelt hun verhaal. Waarom? Omdat het actueler dan ooit is, want de geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmt altijd.

Wat is het verhaal van de Salzburgse vluchtelingen?

In 1732 werden protestantse en lutherse emigranten met grof geweld verdreven uit Oostenrijk, omdat het bisdom de regio ‘zuiver katholiek’ wilde maken. Dit had een Europese vluchtelingenstroom van 20.000 mensen tot gevolg. De Nederlandse overheid zag wel heil in de opvang van deze geloofsgenoten. Door het bieden van goede vooruitzichten slaagde de Staten-Generaal er in een groep van circa 700 vluchtelingen naar Nederland te halen. Niet de humane opvang was de hoofdmotivatie, maar de ‘krimp’ van Zeeuws-Vlaanderen en de vraag naar arbeidskrachten en landarbeiders. De opvang in Zeeland liet aan alle kanten te wensen over en na een jaar was de groep emigranten meer dan gehalveerd door ziekte en ondervoeding, een ander deel had gedesillusioneerd ons land weer verlaten. Het was uiteindelijk



de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Amsterdam die zich het lot van de ‘Salzburgers’ aantrok en te hulp schoot, ging collecteren voor de opvang en zorg voor deze vluchtelingen. Een school werd gebouwd, en een kerk, er werd voor woningen gezorgd. Het duurde nog zo’n dertig jaar voordat de overgebleven groep was geïntegreerd en zich thuis voelde in Nederland.

Het Luther Museum is open van donderdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00

Adres: Nieuwe Keizersgracht 570, 1018 VG Amsterdam

Website: www.luthermuseum.nl

Meer informatie: 020 2142112 of info@luthermuseum.nl



Vacatures taakgroepen

De taakgroep **Diaconie** zoekt een **diaken** en een **diaconaal medewerker**. De taken zijn o.a.:

- 1 maal in de 4 weken dienst doen in de kerkdiensten (Erediensten)
- af en toe een extra dienst doen in Avondmaalsdiensten voor het uitdelen van Brood en Wijn
- het inzamelen en meedenken over het besteden van de collecten en giften
- het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven

Informatie: Henk Stapper, hstapper@ziggo.nl

De **taakgroep pastoraat** is op zoek naar **ouderlingen/pastoraal medewerkers**; mensen die bereid zijn om zorg en aandacht te geven aan een ander- in gesprek of in een ontmoeting- op zo'n manier dat die ander iets van geloof, hoop en liefde ervaart zoals we die in de kerk met elkaar willen delen. Samen met andere pastorale medewerkers wordt getracht invulling te geven aan de kernopdracht van de kerk om naar de ander om te zien en gemeenteleden hierbij te inspireren.

Informatie: Eric Bette, pastoraat@pge.nu of 06- 36 16 32 20.

De **Taakgroep Jongeren** laat kinderen en jongeren kennismaken met de genade en liefde van Jezus Christus. Wij zetten ons in om kerk te zijn voor alle generaties. Aan de hand van het gedachtegoed van Samen Jong zoeken en vinden we nieuwe wegen in het jeugdwerk.

Wij zoeken iemand die:

- Wil meedenken hoe we onze jeugd vertrouwd maken met het geloof en hen een thuis bieden in de kerk;
- Contact wil onderhouden en wil meedenken met een of meerdere groepen die jeugdwerk uitvoeren (crèche, kinderkerk, Xplore etc.);
- Zelf soms ook een activiteit wil meehelpen organiseren en promoten;
- Dit samen met een enthousiast team wil doen. We nemen de tijd voor geloofsgesprek, gebed en bemoedigen elkaar.

Eén keer per jaar hebben we een studieochtend, waarin we ons verdiepen in een specifiek thema onder leiding van een expert. Elke zes weken overleggen we.

Nieuwsgierig? App, bel of mail met Judith van Klink (judithcjansen@gmail.com | 0634577363)

Vicevoorzitter taakgroep Beheer & Financiën

De vicevoorzitter neemt de taken van de voorzitter waar, in vergaderingen als de voorzitter niet aanwezig kan zijn.

Hij/zij denkt tevens mee met de onderwerpen die in de taakgroep besproken worden en is in teamverband medeverantwoordelijk voor de beslissingen die door de taakgroep worden genomen.

Hij/zij is tevens lid van het Moderamen en de Wijkkerkenraad.

Informatie: Wim Komrij, iwkomrij@gmail.com

Vacatures taakgroepen

Het doel van de **Taakgroep Jongeren** is dat zij onze jeugd laat kennismaken met de genade en liefde van Jezus Christus en jong en oud binnen de gemeente met elkaar verbindt. We laten ons inspireren door het gedachtegoed van Samen Jong.

Wij zoeken een **jeugdouderling** die:

- Jonge generaties vertrouwd wil maken met het geloof en hen een thuis biedt in de kerk;
- De stem van onze jeugd vertegenwoordigt in de kerkenraad en vanuit dat perspectief bij alle vergaderpunten een bijdrage levert;
- Durft mee te zoeken naar nieuwe wegen in het jeugdwerk;
- Verbindingen legt met alle generaties, zodat we samen kerk zijn;
- Dit samen met een enthousiast team wil doen. We nemen de tijd voor geloofsgesprek, gebed en bemoedigen elkaar.

De kerkenraad vergadert elke maand, de TGJ elke zes weken. De kerkenraad en de TGJ laten zich elk jaar toerusten. Nieuwsgierig? App, bel of mail met Judith van Klink (judithcjansen@gmail.com | 0634577363)

Beheer & Financiën Taakgroep-medewerker H & R

De taakgroep zoekt een lid dat zich gaat bezighouden met de personeels- en vrijwilligers-aangelegenheden.

Algemeen: De taakgroep vergadert circa 7 x per jaar. Je hoeft je niet voor een periode van 4 jaar te verbinden. Iemand die dit voor 2 jaar wil doen is uiteraard ook van harte welkom.

Informatie: Wim Komrij, iwkomrij@gmail.com

De **taakgroep Eredienst** zit in een boeiende fase. Vorig jaar hebben we het plan 'De toekomst van de eredienst in Emmaüs' opgesteld en dit jaar en ook nog wel de komende seizoenen staan in het teken van het verwezenlijken van dat plan.

De taakgroep bestaat uit zeven personen. We denken samen na en geven ook samen vorm aan de verdere invulling van dit plan (Een samenvatting van dat plan vind je in de KERKMAG van december jl.). Daarnaast zijn er verschillende specifieke taken en verantwoordelijkheden voor de taakgroep, die zijn verdeeld over de verschillende leden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van het jaarrooster van de kerkdiensten, het verzorgen van de kaarsen in de kerk en het mede vormgeven van de muzikale invulling van diensten.

Voor het nieuwe seizoen zijn we op zoek naar een enthousiaste **secretaris (m/v)**. Hij

of zij verzorgt de verslaglegging van de vergaderingen, bereidt samen met de voorzitter de agenda van de vergaderingen voor en verzorgt ook de correspondentie namens de taakgroep. En is natuurlijk actief deelnemer in de gesprekken en discussies tijdens onze vergaderingen over alle aspecten van de eredienst. De taakgroep vergadert 9 à 10 keer per jaar (niet in juli en augustus en in december).

Extra! Als je verder actief mede vorm wil geven aan het beleid van Emmaüs kun je er daarnaast voor kiezen om namens de taakgroep als **taakouderling** deel uit te maken van de kerkenraad. Je woont dan ook de kerkenraadsvergaderingen (op woensdagavonden) bij en bent regelmatig dienstdoend ouderling tijdens de kerkdienst.

Informatie: Inge Bunt, secretariaat.tge@pge.nu

Vacatures taakgroepen

Secretaris taakgroep Beheer & Financiën

De secretaris voert de correspondentie vanuit de taakgroep. Hij/zij maakt het verslag van de vergaderingen. Archiveert en ordent de documentatie die er binnen de taakgroep is. Hij/zij houdt de agenda bij van de vergaderdata en de onderwerpen voor de vergaderingen van de taakgroep. Denkt mee met de onderwerpen die in de vergaderingen worden besproken en is in teamverband medeverantwoordelijk voor de beslissingen die door de taakgroep worden genomen.

Informatie: Wim Komrij,
iwkomrij@gmail.com

De taakgroep Presentatie is op zoek naar een **redactielid/penningmeester** voor KERKMAG. Je verzamelt met de andere redactieleden de kopij en zorgt voor verzending met instructies naar de drukker, die de opmaak van KERKMAG verzorgt. Deze taak wordt gedeeld met de anderen, zodat iedereen ongeveer 3x per jaar hoofdverantwoordelijk is. Tijdsbeslag is 1 vergadering per maand, als hoofdverantwoordelijke komt daar nog ca 6-8 uur bij. Tevens (dringend) een penningmeester die de financiën bewaakt, zorg draagt voor betalingen en (1x per jaar) de advertentiegelden int. Liefst zien we de functies gecombineerd.

Info? Erik de Gier T 0628959086.

Het beheer van de financiën van de **Diaconie** is verdeeld tussen de penningmeester van de diaconie en een boekhouder.

De taken van de **penningmeester** zijn:

- wekelijks optellen van de opbrengst van alle collecten
- het totaalbedrag overmaken naar het doel
- binnenkomende rekeningen inboeken en betalen
- de vastgestelde giften overmaken naar de betreffende doelen
- contact onderhouden met de boekhouder van de diaconie die de jaarrekening maakt.
- uitleg geven over de cijfers in diaconievergadering, Kerkenraad en het College van Diakenen
- aanwezig zijn en uitleg geven bij kascontrole

Taken voor de **boekhouder**:

- coderen van de rekeningen en binnenkomende giften in een boekhoudprogramma
- opstellen jaarrekening
- opstellen van begroting
- bespreken van bovenstaande met diaken/penningmeester
- contact onderhouden met boekhouder van de Hervormde Gemeente

Informatie: Henk Stapper, hstapper@ziggo.nl

Bezorging KERKMAG

Er worden 1200 exemplaren van de KERKMAG bezorgd

Hierbij zijn zo'n 60 vrijwilligers betrokken!

Het begint als de redactie de definitieve versie van de KERKMAG heeft vastgesteld met de drukkerij. Ik geef dan door hoeveel exemplaren er gedrukt moeten worden en hoe de verdeling van de wijken en bezorgers precies is. Dit verandert namelijk iedere maand door de ledenmutaties.

Op de dinsdag gaat er één van de vrijwilligers de dozen met boekjes ophalen in Alblasserdam en levert ze af bij 't Centrum.

Dan pak ik de dozen uit en verdeel de stapels per wijk in de ontmoetingsruimte.

Op woensdagochtend vroeg komen ongeveer 10 vrijwilligers de stapels ophalen – sommigen nemen alleen hun eigen wijk mee, anderen nemen wel 10 stapels mee om die bij de uiteindelijke bezorgers thuis te brengen. Dan hebben alle 60 bezorgers hun stapeltje en kunnen zij de boekjes bij de leden thuis door de brievenbus doen.

Sommige bezorgers doen deze taak al 40 jaar! Gelukkig kunnen we ook weer nieuwe bezorgers vinden als er mensen afvallen door uitschrijving uit de kerk, verhuizing of ziekte.

Dan sturen we op woensdagmiddag ook nog een aantal mails naar leden die ver weg wonen met als bijlage de (digitale versie van de) KERKMAG. En er zijn een aantal exemplaren die per post worden verstuurd.

Al met al ben ik trots op al die vrijwilligers die iedere maand, door weer en wind de KERKMAG bij de leden thuis bezorgen!

Adri van der Ben



Bouw, opbouw en herstel

Binnen onze wijkgemeente Emmaüs zijn vele mensen bezig met het bouwen ervan. In figuurlijke zin ondernemen vele taakgroepen mooie activiteiten. Kijk maar naar de Kliederkerk, het enthousiasme van de organisatoren en van de aanwezigen. Bouw en opbouw zien we ook terug in de zoektocht-inspanningen naar een dominee. Ondanks alle moeite zet de groep door en doet een beroep op ons allen.

We hebben nu net de actie Kerkbalans achter de rug. De eerste signalen en toezeggingen zijn positief, er is meer toegezegd dan begroot. De oproep om de bijdrage aan te passen, vanwege de gestegen kosten, heeft effect gehad. Desondanks zullen we dit jaar meer geld moeten uitgeven dan we ontvangen. De taakgroep Beheer & Financiën ziet er dit jaar ook weer actief op toe dat alle toegezegde bedragen daadwerkelijk worden betaald. De herinneringen voor de toezeggingen die in 2023 zijn gedaan en nog niet zijn ingelost, zijn de deur uit gegaan.

We hebben overigens nog steeds vacatures voor onze taakgroep. We zijn op zoek naar iemand die zich gaat inzetten voor het personeel en de vrijwilligers, iemand die de secretariaatsfunctie (beheer documenten, notuleren, archiveren, agendabeheer) op zich wil nemen en iemand die vice-voorzitter van de taakgroep wil worden en in die hoedanigheid ook ouderling-kerkrentmeester wil zijn. En zo zijn er legio inspanningen die als inzet hebben om te bouwen, op te bouwen en ingezet worden voor herstel. Bij bouw en herstel in letterlijke zin hebben we als taakgroep veel werk gehad bij het herstel van de toren van de Salvatorkerk. Voor een goede aanpak is er veel overleg en afstemming geweest. Bij een visuele inspectie werd duidelijk dat er schade aan het betonwerk was en dat er een risico was dat delen los zouden komen. Door een firma die gespecialiseerd is in betonreparatie is de toren over de hele hoogte rondom in de steigers gezet, waarbij ook de KPN en ProRail antennes verhangen moesten worden. Vanaf de steiger is een gedetailleerde inspectie gedaan en bleek dat het aantal schades aan het betonwerk veel groter was dan verwacht. De schades zijn direct hersteld, zodat de toren er weer voor langere tijd tegenaan kan.



Onderhoud is ook een van de thema's bij bouw en opbouw. Als het gaat om de gebouwen, zal er in het voorjaar schilderwerk worden gedaan bij de Salvatorkerk en de Ontmoetingskerk. Maar ook het voegwerk van de Ontmoetingskerk moet nodig worden aangepakt. Dit wordt in het voorjaar gedaan. Ook weer een grote, specialistische klus, die voor een groot deel wordt uitbesteed.

Dus als er steigers rondom de beide kerken komen te staan, weet je dat we met onderhoud bezig zijn. Ook hebben we weer diverse werkzaamheden, die we met de vrijwilligers uitvoeren, gerealiseerd. Zo zijn er beveiligingsstangen in de toren van de Ontmoetingskerk geplaatst en is een stap gemaakt in het tegengaan van de lekkage in de toren. In het voorjaar staat het schilderen van het hekwerk bij de Ontmoetingskerk op de agenda. Wil en kun je daarin je 'steentje' bijdragen, laat het dan vooral weten. Ook zullen we dan de tuin voorzien van mooie beplanting, gefinancierd door de opbrengsten van de BOC. Het voorjaar lonkt, terwijl we midden in de winter zitten! Dus worden de plannen weer gemaakt! Doe vooral mee!!!!

Namens de taakgroep
Frank Baas



Laat advocaat Chow Hang-tung vrij!

maartbrief 2024: Hongkong

Op 4 juni 2021 riep Chow Hang-tung uit Hongkong via sociale media op om de slachtoffers van het Tiananmen-bloedbad in China met een kaarsje te herdenken. Ze werd meteen opgepakt en kreeg 22 maanden cel voor 'het promoten van een niet-toegestane bijeenkomst'. Haar hangt nóg eens 10 jaar boven het hoofd omdat ze ook de nationale veiligheid in het gevaar zou hebben gebracht.

Vreedzame demonstranten

Chow is mensenrechtenadvocaat en een van de organisatoren van de jaarlijkse Tiananmen-herdenking in Hongkong. In 1989 werden op het plein in de Chinese hoofdstad Beijing honderden en mogelijk zelfs duizenden mensen vermoord. Soldaten openden er het vuur op vreedzame demonstranten die opriepen tot hervormingen. De Chinese regering wil dat mensen vergeten wat er is gebeurd. Maar Chow ziet het als haar taak om de slachtoffers te blijven herdenken.

Schrijf alsjeblieft **vóór 1 april 2024** naar de autoriteiten van Hongkong. Roep hen op de aanklachten tegen

Chow Hang-tung in te trekken en haar onvoorwaardelijk vrij te laten.

*Truus Nell, Michiel Karssen,
Marian Domburg, Edith Vermeij*

Wilt u de brief per e-mail krijgen, stuur dan een mailtje naar edithvermeij@outlook.com

Goed Nieuws: Shahnewaz Chowdury uit Bangladesh, die kritiek had op een kolencentrale, heeft hoop op vrijlating. Tijdens de schrijfactie Write for Rights 2022 schreven we ook in Bodegraven voor hem.

BOC-nieuws

Tot onze grote verrassing werd de BOC vanuit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk benaderd.

Het bleek te gaan om de week van de Afvalhelden. Deze week wordt gehouden van 4 t/m 10 maart en dan wordt ook in onze gemeente een afvalheld in het zonnetje gezet.

Dit jaar wilde men graag aan de inwoners het werk van de Oud Papier inzamelaars laten zien. Daar werd door ons natuurlijk volmondig JA op gezegd. Op het moment dat we dit schrijven moet de BOC nog op pad. Maar we weten al wel waar men vanuit de gemeente aan denkt.

De wethouder, Robin Kersbergen, zal deze morgen als vrijwilliger ons team komen versterken. Hij heeft, om aan alle eisen van de vrijwilliger te voldoen, daarvoor zelfs de cursus van Cyclus gevolgd en kan dus met certificaat, veiligheidsschoenen, helm en hesje meelopen.

Verder zal er voor de vaste vrijwilligers iets extra's worden georganiseerd bij de koffie. En tot slot zal het werk van de BOC in een artikel in de krant worden uitgelicht.

Laten we hopen dat al deze aandacht positief gaat uitpakken en dat zich voor de volgende maand een aantal nieuwe vrijwilligers aanmelden.

We houden u op de hoogte.

De ophaaldagen voor de rest van het jaar zijn: 16 maart, 20 april, 25 mei, 22 juni, 20 juli, 17 augustus, 14 september, 19 oktober, 16 november en 14 december

Het BOC-team

Zomerkamp Leusden!



Hallo allemaal, het weer is de laatste tijd wel heel herfstig... Hebben jullie ook al zin in de zomer? Wij als kampleiding hebben er heel veel zin in! We hebben de eerste vergadering namelijk alweer gehad en hebben al allemaal leuke plannen gemaakt voor bosspellen, fietstochten en natuurlijk het dagje zwembad. Gaan jullie dit jaar ook weer mee op Kamp Leusden?

Het kamp vindt plaats van **13 tot en met 20 juli** en is voor jongens en meisjes van 9 tot en met 13 jaar. We slapen in tenten in het bos en doen daar elke dag spellen. Ook hebben we een bijbels thema waar we over vertellen en met elkaar over praten. De kosten voor de hele week bedragen € 185 voor het eerste kind uit een gezin dat meegaat, ieder volgend kind uit het gezin mag met € 12,50 korting mee. Vanaf **woensdag 13 maart 20.00 uur** mag iedereen zich aanmelden. Wees er dan snel bij want vol=vol. Aanmelden kun je doen door

een mailtje te sturen naar kampleusdenbodegraven@gmail.com (let op: dit is een nieuw e-mailadres) met daarin je naam, geboortedatum en het mailadres van je ouders. Als je nog vragen hebt kun je ons ook een mailtje sturen, of ons berichten via facebook (www.facebook.com/kampleusden) of instagram (@kampleusden). We hopen jullie deze zomer allemaal weer te zien in Leusden!

Groetjes, Lisanne, Erik, Inge, Robin, Karin, Erik, Jelle, Joab, Sonja en Luuk

Kinderkerk 2.0

Zondag 17 maart is er weer Kinderkerk 2.0. We hopen jullie allemaal dan weer te zien.

Zondag 31 maart is het 1e Paasdag. Het is dan een gezinsdienst. Jullie zijn dan de hele dienst in de kerk. De voorbereidingen voor deze gezinsdienst zijn al bezig en het wordt weer heel leuk. Er zal tijdens de verkondiging iets te doen zijn voor jullie en natuurlijk hebben we weer wat te knutselen.

Hartelijke groeten, mensen van de Kinderkerk 2.0 en de kindernevendienst



Local Care

De opbrengst van de busjes bij de uitgang was in 2023 voor stichting Local Care ten bate van de zorgboerderij Dim Dirk Jana in Oekraïne. Dit heeft een prachtige opbrengst van € 7326,30 opgeleverd. Dit bedrag is door Henk Stapper van de Diaconie symbolisch overhandigd aan Gert-Jan Meijers van Local Care.



Jan de Bruin 1933 - 2023

De overweldigende belangstelling en het meelevens, in de vorm van bezoek, kaarten en telefoontjes, tijdens de laatste periode van zijn leven en na het overlijden van onze lieve vader, opa en overgrootvader

Jan de Bruin

heeft diepe indruk op ons gemaakt en heeft ons zeer goed gedaan.
Hartelijk dank daarvoor.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Bodegraven, januari 2024

Afscheid nemen is met zachte vingers.
Wat voorbij is dichtdoen en verpakken in goede gedachten van herinnering
Dietrich Bonhoeffer

Voor uw medeleven met het overlijden van onze lieve dochter, zus en tante

Myrthe Elisabeth Maria van Wingerden

danken wij u hartelijk.

Masson en Adrie van Wingerden-den Breejen kinderen en kleinkinderen

Verruiming openingstijden Kringloophuis

Steeds meer mensen weten het Kringloophuis in de Van Tolstraat te vinden. Het is er vaak gezellig druk waarbij er mooie spullen te koop zijn voor een zacht prijsje. Het biedt een ontmoetingsplek voor de bezoekers en de vrijwilligers.

Gelukkig komen er steeds meer vrijwilligers bij. Daardoor kunnen we nu ook op vrijdagmorgen opengaan! We zijn met ingang van 2 februari ook iedere vrijdag open van 10.00-13.00 uur. Kom gerust langs.

De openingstijden zijn nu:

- woensdag 13.00-16.00 uur
- **vrijdag 10.00-16.00 uur**
- zaterdag 13.00-16.00 uur

Als u ook mee wilt helpen in het Kringloophuis en hier minimaal 3 uur per vier weken tijd voor hebt dan kunt u dit doorgeven aan één van de vrijwilligers tijdens de openingstijden of aan Maarten Lok. tel. 06-54370930, email lok.vanrijn@gmail.com

Maarten Lok, voorzitter dagelijks bestuur



Van Rommelmarkt naar Zomermarkt...

Zaterdag 1 juni is het dan zover de eerste Zomermarkt zal een feit zijn. In een vorige KERKMAG hebben we al uitgelegd waarom we het anders gaan doen.

Hoe gaat het eruit zien? We gaan voor een gezellige morgen, waarin vooral het ontmoeten met elkaar centraal zal staan. Onder het genot van een lekker kopje koffie of thee, aangevuld met een stukje zelfgebakken cake of taart. Natuurlijk zijn er genoeg dingen te koop die een tweede leven verdienen. En het Rad van Fortuin zal niet ontbreken!

We zijn op zoek naar:

- (Bijna) nieuwe spullen
- Stekjes van planten
- Mensen met speciale talenten, die bijv. goed kunnen breien, goed zijn met computers, vult u zelf maar aan.
- Speelgoed en puzzels
- Goede kleding

- Mensen die willen helpen met opbouwen, vrijdag 31 mei en verkopen op zaterdag 1 juni

Het inzamelen van de spullen doen we in de week voorafgaand aan de Zomermarkt, van maandag 27 mei tot en met donderdag 30 mei 2024. Zet u 31 mei/1 juni vast in de agenda, dan gaan we er met elkaar een leuk evenement van maken!

Adrie, Wilco, Lisette en Jeannette



Friese Kerkdienst

Fryske Tsjerketsjinst

In samenwerking met PKN Emmaüs wordt op zondagmiddag 17 maart 2024 om 14.30 uur een kerkdienst in de Friese taal gehouden.

Plaats van samenkomst: Lutherkerk, Noordstraat 2 in Bodegraven.

Voorganger: ds. Sara de Fries-Terpstra uit Alphen aan den Rijn. Organist is Gijsbert Kok. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om "bij te praten" of nader met elkaar kennis te maken. Van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen!



Bestuur Fryske Krite
"Fier fan Hûs"
Bodegraven e.o.

Paaszang

Together we sing hallelujah

2 MRT

20:00

Katholieke kerk
Montfoort

&

23 MRT

20:00

Ontmoetingskerk
Bodegraven



Interkerkelijk koor Promising Voices & Gospelkoor El Shaddai
o.l.v Leon van Veen

Kaarten à €10,- verkrijgbaar via Zingenindekerk.nl

Kerkdiensten

Verandering aanvangstijdstip

kerkdiensten met ingang van 31 maart

In de december/januari-editie van KERKMAG heeft de Taakgroep Eredienst de veranderingen die op stapel staan voor de erediensten toegelicht en wat de achtergronden daarvan zijn.

Hieronder staan die veranderingen nog een keer samengevat; pak voor de uitgebreidere toelichting het artikel in de december/januari-uitgave er nog eens bij.

- Eén dienst per ochtend
- Meer diensten waar het samen gemeente zijn wordt beleefd
- Categorisering van de morgendiensten



Ontmoeten en verdiepen



Ontmoeten en vieren/gedenken



Ontmoeten en beleven

Een ander aanvangstijdstip

De vieringen van het type Ontmoeten en verdiepen en Ontmoeten en vieren/gedenken beginnen om **10.00 uur**.

Voor de diensten van het type Ontmoeten en beleven is 10.00 uur geen vast gegeven. De SHH-diensten beginnen om 11.00 uur.

Voor de andere diensten in deze categorie is nog geen definitieve keuze gemaakt. We zullen hierbij rekening houden met de wens dat er niet te veel verschillende

aanvangstijdstippen moeten zijn, om verwarring te voorkomen.

Ook voor de avonddienst gaat het tijdstip veranderen. Dit wordt **19.00 uur**.

De meeste veranderingen, waaronder de nieuwe tijdstippen, gelden vanaf zondag 31 maart a.s. Dat is 1^e Paasdag.

We realiseren ons dat veranderingen niet altijd voor iedereen leuk zijn. Maar we verwachten dat na enige tijd van gewenning ook de nieuwe situatie weer 'gewoon' is geworden. Aan het einde van het jaar zullen we alle veranderingen ook evalueren, maar ze zullen ook even de tijd moeten krijgen om in te slijten en weer gewoon te worden.

Namens de taakgroep Eredienst
Kees de Bruijn

Kerkdiensten Emmaüs

10 maart	09.30 uur	Ontmoetingskerk	Arjo van der Steen/Doopdienst
	18.30 uur	Lutherkerk	Ds. Nathan Noorland/Taizédienst
13 maart	19.30 uur	Lutherkerk	Ds. A. van de Wal/Biddag voor gewas en arbeid
17 maart	09.30 uur	Ontmoetingskerk	Ds. Perla Akerboom- Roeloffs//Judica/gezongen liturgie
	14.30 uur	Lutherkerk	Ds. Sara de Vries- Terpstra/Friestalige dienst
	18.30 uur	Lutherkerk	Mevr. Rianne Bogerd
24 maart	09.30 uur	Ontmoetingskerk	Ds. Annelies Moolenaar/Palmpasen
24 maart	11.00 uur	Ontmoetingskerk	Arjo van der Steen/Kliederkerkdienst
	18.30 uur	Lutherkerk	Arjo van der Steen/X-ploredienst
25/26/27 maart	19.15uur	Willibrorduskerk	Vespers stille week
28 maart	19.30 uur	Ontmoetingskerk	Arjo van der Steen/ Witte Donderdag/Heilig Avondmaal
29 maart	19.30 uur	Ontmoetingskerk	Ds. J. Maasland/Goede Vrijdag
30 maart	22.00 uur	Ontmoetingskerk	Ds. P. Zaadstra/Stille zaterdag/Paaswake
31 maart	10.00 uur	Ontmoetingskerk	Arjo van der Steen/1e Paasdag/zingen voor de dienst
	19.00 uur	Lutherkerk	Ds. A. Verburg

Kerkdiensten Hervormd Bodegraven zie: hervormdbodegraven.nl/kerkdiensten/preekrooster/

Weeksluiting Vijverhof

Datum	Voorganger	Begeleiding
9 maart	dhr. G. Nap	Jeugd en kinderkoor "De Regenboog"
16 maart	dhr. A. Grijzenhout	dhr. J. Kroon en dhr. E. de Lange
23 maart	dhr. M. Commelin	dhr. J. van Leeuwen
30 maart	dhr. J. Kromwijk	mw. N. v.d. Vlist en Nel Pauw.

Weeksluiting op zaterdag begint om 19:00 uur in de grote zaal van Vijverhof

Kerk in de week Emmaüs

datum	tijd	activiteit	Plaats
6 maart 2024		Bezorging KERKMAG nr. 2: maart	
13 maart 2024	19.30 uur	Biddag voor gewas en arbeid	Lutherkerk
13 maart 2024	20.00 uur	Thema-avond Christelijke meditatie met Ineke Groenendijk	't Centrum
15 maart 2024		Kopij sluiting KERKMAG april	
16 maart 2024		BOC	
19 maart 2024	13.30 uur	PCOB-contactbijeenkomst	't Centrum
23 maart 2024	20.00 uur	Paaszangdienst	Ontmoetingskerk
25/26/27 maart 2024	19.15 uur	Vespers Stille week	Willibrorduskerk
26 maart 2024	09.30 uur	Koffieochtend	't Centrum
28 maart 2024	20.30 uur	The Passion kijkavond	't Centrum
28 maart 2024	19.30 uur	Witte donderdag Heilig Avondmaal	Ontmoetingskerk
29 maart 2024	19.30 uur	Goede Vrijdag	Ontmoetingskerk
30 maart 2024	22.00 uur	Stille zaterdag	Ontmoetingskerk
3 april 2024		Bezorging KERKMAG	
6 april 2024	09.00 uur	Inleveren oud ijzer	Buitenkerk 57A
10 april 2024	14.00 uur	Ouderenmiddag	t Centrum
11 april 2024	20.00 uur	Gemeenteavond	t Centrum
12 april 2024		Kopij sluiting KERKMAG mei	
16 april		PCOB-contactbijeenkomst	't Centrum
19 april 2024		Boreftse Dorpskwis	't Centrum
20 april 2024		BOC	
20 april		excursie Micha	Amsterdam
30 april 2024	09.30 uur	Koffieochtend	't Centrum



ERA
REAL ESTATE

Vreeken & Meijer
makelaardij

VERKOOP - AANKOOP - TAXATIES

80 jaar

Van Tolstraat 1-3 - 2411 BP Bodegraven - Tel. (0172) 61 93 25
info@vreeken-meijer.nl - www.vreeken-meijer.nl



VAN DIEIJEN | Administratie
en Belastingadvies

Verzorgen van jaarrekening | Belastingaangifte | Salarisadministratie |
Financieel advies

Anke van Dieijen MSc
06 480 555 34 | 0172 257012
anke@vandiejienadvies.nl
www.vandiejienadvies.nl

Lemstraak 1
2411 NC Bodegraven



vandambrillen

Brugstraat 7, Bodegraven, tel: 0172 - 612747
www.vandambrillen.nl




Aankopen
Verkopen
Taxaties
Nieuwbouw

Marktstraat 6
2411 BE Bodegraven
Tel. (0172) 46 08 00



Persoonlijke begeleiding
rondom uw afscheid

Telefoon 06-28 64 51 40
E-mail info@baeldeuitvaarten.nl
Dag en nacht bereikbaar




GOUDRIAAN
JONGERIUS BV
bouw- en aannemingsbedrijf



Betrokkenheid, betrouwbaarheid,
flexibiliteit en transparantie...



De Groendijk 63, Waarder | www.goudriaanjongerus.nl | (0348) 50 13 26



Heating Service
INSTALLATIE TECHNIEK BV

Warmtepompen
Klimaatbeheersing
Zonne-energie
Service en onderhoud

UW DUURZAME PARTNER
IN TECHNIEK EN COMFORT

Wegland 70, 2415 80 Nieuwering
T: 0348 68 87 77 | E: info@heating-service.nl

WWW.HEATINGSERVICE.NL



**DÉ BOUWMARKT
VAN BODEGRAVEN!**

**KAR
WEI**

KARWEI Bodegraven
Lemstraak 2
2411 NC Bodegraven
0172 - 61 11 02
www.karwei.nl



**ELKE WERKDAG
OPEN 9-9**
zaterdag 9.00 tot 18.00 uur

Protestantse Wijkgemeente
Emmaüs
Bodegraven

